

Rustige Zondag

iedere 2^e zondag van de maand

We merken de laatste tijd dat we steeds vaker gasten mogen ontvangen die zich heel prettig en veilig voelen bij ons ondanks het feit dat ze ernstig ziek zijn of heel gevoelig voor allerlei prikkels.

Wij zorgen dan dat er niet te veel mensen zijn, zetten de muziek uit en zorgen voor een prikkelarme omgeving. Ook als je ziek bent, niet veel prikkels kan hebben of

wat verward bent, wil je graag een keertje lekker weg!

Daarom organiseren wij elke 2^{de} zondag van de maand Rustige Zondag.

Als u verzekerd wilt zijn van een plekje, reserveer dan via info@brasserijhoeveneind.nl of via 06-35602192

